



Eindejaars nieuwsbrief

De laatste maanden hebben wij jullie enorm hard gemist. Vanaf de cijfers een beetje beter zijn, hopen wij jullie dan ook snel terug te zien op de scouts! Jammer genoeg kunnen wij hier nog geen datum op plakken.

Hopelijk brengen de feestdagen en de vakantie een beetje licht in deze donkere periode. Wij hebben alvast wat leuke activiteiten voor jullie bedacht: (zodat jullie je niet vervelen en de scouts niet vergeten):

- Organiseer een filmavond met je mama, papa, boers, zussen, huisdieren, knuffels,...
- Hou een verwenavond met je mama of zus (maskertjes zijn een echte aanrader)
- Bak een heerlijk kerstdessert, dat je daarna zelf kan opeten
- Maak een kampvuur, want wat is er nu leuker dan met een warme chocomelk of een jenevertje (voor de ouders) aan een vuurtje te zitten.
-

Verder wensen wij jullie een zalige kerst en een gelukkige (en gezond) nieuwjaar!!

PS: Zoek je nog een cadeautje voor je meter, peter,... of gewoon een lekker drankje voor tijdens de feestdagen? Onze Fonskes zijn nog steeds te verkrijgen!

Tot volgend jaar liefste scoutsvrienden!